

Beste Vrienden,

Het lijkt wel alsof het verkeer hier met de dag onveiliger wordt doordat niemand zich aan de regels houdt. Wel staan er overal politie agenten langs de weg, maar die schijnen zich te beperken tot het innen van smeergeld. En natuurlijk krijgen de wegen de schuld: waar de meeste ongelukken gebeuren wordt de plek benoemd tot Black Spot. In feite zijn dat plekken waar je de grootste kans hebt op een ongeluk als je niet aan de verkeersregels houdt. Wie zal de verkeersboeven aanpakken? Aha. De Bisschop van The Full Faith Gospel Church in Nanyuki. Die gaat elke morgen om negen uur in paars ornaat naar het centrale taxi park. Daar verzamelt hij de chauffeurs en de sjacheraars; ze moeten elkaar allemaal bij de hand houden en dan gaat de bisschop hen voor in gebed. De betrokkenen zijn er wel over te spreken: het aantal ongelukken is tot de helft omlaag gegaan, en de sjacheraars verdienen meer. Er werd met waardering bij vermeld dat de bisschop geen collecte hield.

De katholieke Bisschop van Nakuru wilde niet achterblijven. Hij organiseerde een Mis bij de beruchte Salgan Black Spot, waar dit jaar al 219 doden vielen en 641 gewonden. Het leek mij riskant: zo'n liturgie-viering langs de snelweg is gauw een distractie voor de voorbij razende chauffeurs. Maar de boodschap van de bisschop was goed: wijd de rampspoed niet alleen aan dronken chauffeurs, maar ook aan passagiers die niet protesteren tegen een roekeloze chauffeur. De tekst bij de krantefoto suggereerde dat de bisschop het diabolische van de Black Spot uitdreef. Bij nadere bestudering van die foto zag ik overigens dat hij de collectekistjes wel meegebracht had,

De alom aanwezige corruptie neemt soms vreemde vormen aan. Vorig jaar heeft het Ministerie van Gezondheid in China honderd kleine laboratoria gekocht die in een container waren ingebouwd, voorzien van alle benodigdheden. Ze waren reeds betaald en veilig opgeslagen in de haven van Mombasa. Vorig jaar. En daar stonden ze nu nog steeds, behalve een exemplaar dat naar de hoofdstad was gebracht voor inspectie. Even later las ik dat er ergens anders een paar nieuwe ambulances stonden te verroesten; en weer ergens anders tientallen motoren voor ambtenaren waar miljoenen voor betaald was. Wat voor corruptie is dat nou? Het is geen misdadigheid, maar heeft meer te doen met het genot van uitstel. In Twente hebben wij daar een spreekwoord over; bij mijn zus Nanny hing vroeger op de wc een tegeltje met: "Het slimste van weark is da'j wat doon mut".

Vorige week heb ik op onze Art School het einde-van-het-jaar examen afgenomen voor modeltekenen. De studenten moesten zes grote houtskool-tekeningen maken die ik dan beoordeel op vier punten: Zit de tekening lekker in de lijst? Hoe interessant zijn de lijnen? Heeft de tekenaar het model goed geobserveerd? Hoe is het totale resultaat? Ter verduidelijking moet ik vermelden dat het model (Molly) hier altijd haar kleren aan moet houden. Er waren echt mooie tekeningen bij. We hebben in de school ook een nieuwe kerststal ontworpen; nieuw omdat het een soort kerst-verhaal-groep is. De kribbe met het kindje Jezus staat niet midden in de kamer met alle figuren er in aanbidding omheen. De kribbe staat achter in de hoek tegen de muur, met de os en de ezel die verbaasd toekijken wat er in hun voerbak ligt. Maria zit in de andere hoek een kookpan te wassen, en kijkt achterom naar Jozef die in de deur de herders ontvangt. Een van de herders wijst omhoog bij het vertellen dat ze engelen in de lucht hebben gezien, en een andere herder wijst met zijn uitgestrekte arm onder de arm van Jozef door naar het kindje en zegt tegen zijn maat van "Daar is ie". Er zullen wel protesten opgaan dat een kerststal er zo niet uit hoort te zien. Ik zal minstens een paar catechisten moeten leren hoe ze het kerstverhaal er mooi bij kunnen vertellen. En dan zien we of we er voor het volgend jaar wat kunnen verkopen aan andere kerken.

De ziekenhuizen door het hele land gaan een spannende tijd tegemoet. Alle doktoren gaan volgende week in staking. Ze behoren weliswaar tot de best betaalde werkers in het land; maar ja, het is natuurlijk nooit genoeg. Op de TV vroeg men aan de woordvoerder van de doktoren of hij geen medelijden had met de zieken die het slachtoffer zouden worden. Hij antwoordde dat de zieken altijd maar gezien worden als slachtoffers, maar dat het nu eens tijd werd dat de doktoren als slachtoffers gezien werden. En wat voor loonsverhoging eisten ze? Tien procent? Twintig procent? Nee, driehonderd procent.

Veel sterkte met Sinterklaas. Houd het leuk. Hans Burgman.