

Beste Vrienden,

Twee maanden lang hebben jullie geen teken van leven van mij gehad; ik ga jullie uitleggen waarom niet. Op 27 december pakten we mijn auto in om een weekje bij Kizito vakantie te gaan vieren. Iemand sloeg de achterbak dicht terwijl mijn linkerhand er nog tussen zat. Het leek geen serieuze kwetsuur. De vakantie was er niet minder om: zeven dagen zonder tijd. Toch vrat het wondje gestadig verder en zwol de arm buitensporig op. Toen we op 2 januari naar Kisumu terug gingen hebben ze me meteen naar het ziekenhuis gebracht. Een X-Ray wees uit dat er niets gebroken was, en een operatie zorgde er de volgende dag voor dat de hand goed ontsmet werd. Wel was er wat longontsteking bij gekomen, en ook mijn waterhuishouding deed raar: wanneer ik eten kreeg begon ik niet alleen te kwijlen, maar ook de ogen gingen tranen, de neus ging druppelen en ik moest acuut plassen. Alles met een enkele hand. En oh, wat was ik ziek, en slapeloos. Tien dagen hebben ze me in het ziekenhuis gehouden. En daarna heeft het gezondheidsprogramma van Pandipieri mij een verpleegster gegeven die een maand lang als een engelbewaarder om me heen heeft gelopen. (Toch maar goed dat we dat programma 35 jaar geleden opgericht hebben.) Het slotaccoord was een ziekenhuis-rekening van 4740 Euro.

Dit alles, geplaatst tegen de achtergrond van mijn voortschrijdende Parkinsonziekte, heeft het Mill Hill bestuur doen besluiten mij naar Nederland terug te roepen. Het kaartje is al besteld: op zondagavond 30 april zal ik Kisumu vaarwel zeggen.

Alles wijst er op dat het afscheid een groots feest gaat worden. We willen het combineren met het bezoekers-gebeuren dat we oorspronkelijk eind juni hadden willen laten plaatsvinden. Tegelijkertijd willen we dan ook vieren dat ons Pandipieri project 40 jaar geleden begonnen is. Voor mij is het natuurlijk geen vrolijke gebeurtenis. Maar een flink aantal familieleden hebben al aangekondigd dat ze hier naar toe komen om mij over de streep te helpen. Stilletjes hoop ik dat er ook een mooie groep vrienden gaat komen. Dan kunnen die eens met eigen ogen zien wat we met zijn allen in die veertig jaar hebben teweeg gebracht: zoveel vriendschapsbanden gelegd, zoveel personen bij elkaar gebracht, zoveel mensen geholpen, zoveel positieve mogelijkheden geschapen! Het is een unieke kans om op persoonlijke wijze kennis te maken met het Pandipieri waar jullie al die jaren zoveel over gehoord hebben. Kom dus. Om de verleiding te vergroten sluit ik hierbij het program van die dagen in. Tot ziens allemaal.

Hans

BEZOEKERSPROGRAMMA 2017 (voorlopig)

19-04; Woensdag	10.30 Samenkomst Pandipieri; Kisumu zien.
20-04; Donderdag	Bezoek aan landelijke thuiswoningen.
21-04; Vrijdag	Bezoek landelijk gebied.
22-04; Zaterdag	GROOT FEEST IN PANDIPIERI CENTRE
23-04; Zondag	11.00 Eucharistieviering St. James's Church Magadi Centre
	13.00 Bezoek Kibuye Markt
24-04; Maandag	09.00 Meedoen met KUAP Programma's
25-04; Dinsdag	09.00 KUAP
26-04; Woensdag	09.00 KUAP
27-04; Donderdag	07.00 Boottocht naar de nijlpaarden; winkelen Kisumu, Maasai Markt
28-04; Vrijdag	Sponsorwandeling van morgen voorbereiden
29-04; Zaterdag	08.00 40 MM Sponsortocht, Riwo Parish Mamboleo - Nyandoheuvels.
30-04; Zondag	11.00 Eucharistieviering St. Joseph's Milimani. 's Avonds Vertrek
01-05; Maandag	Vertrek