

36e jaargang

Kerstmis 2013

Pandipieri Vriendenbrief



Kisumu Urban Apostolate Programmes

Inhoud:

<i>Kerstmis 2013, Hans schrijft ons:</i>	<i>.</i>	<i>2</i>
<i>Een jaar van scharniermomenten</i>	<i>.</i>	<i>4</i>
<i>Vaarwelkom...</i>	<i>.</i>	<i>5</i>
<i>Leg je schenking gratis vast!</i>	<i>.</i>	<i>6</i>
<i>Viering jubileum Hans in Hengelo, etc.</i>	<i>.</i>	<i>7/8</i>
<i>Bezoek onze geheel vernieuwde website!</i>	<i>.</i>	<i>9</i>
<i>Wat Afrika mij geleerd heeft:</i>	<i>.</i>	<i>10</i>
<i>Even bijpraten met Bergeijk</i>	<i>.</i>	<i>11</i>
<i>Bericht uit Kerzell</i>	<i>.</i>	<i>12</i>
<i>Jaarrekening 2012</i>	<i>.</i>	<i>13</i>
<i>Colofon</i>	<i>.</i>	<i>16</i>

Gewijzigd adres of onjuist adres? Graag even melden aan het secretariaat! (zie Colofon)

Kerstmis 2013, Hans schrijft ons:



In mijn geest hangt de nagalm van de grootse feesten ter ere van mijn 60-jarig jubileum. Het heeft mij diep geroerd, om samen met zoveel vrienden te mogen terugblikken op een leven van missionair avontuur, te zien hoeveel mensen er geraakt zijn door de vreemde dingen die we ondernomen hebben. Het was heerlijk om zoveel oude vrienden terug te zien. Zoveel mensen hebben mij geschreven, en wat in de hand gedrukt; ik heb alle felicitaties hier bij me liggen, en lees ze telkens weer. Het is onmogelijk ze allemaal te beantwoorden; maar ik zal vaak aan jullie denken.

Een onvergetelijke gebeurtenis was eveneens het bezoek van 25 vrienden en familieleden, onvergetelijk ook voor de mensen hier. Nu zit ik weer rustig in Kisumu, en schrijf wat over de recente ontwikkelingen hier.

In het begin van dit jaar werden we er aan herinnerd, dat onze Mill Hill Congregatie spoedig 150 jaar zou bestaan; en de vraag was of we ook ideeën hadden over mogelijke vieringen. Ik kreeg ideeën: in 2000 is onze Amerikaanse Mill Hiller John Kaiser hier in Kenia vermoord, omdat hij het opnam tegen corrupte politici, die stammen onderdrukten en meisjes verkrachtten. Ik dacht dat dat wel een mooi onderwerp zou zijn voor een musical, en daar heb ik toen in de loop van een paar maand een libretto voor geschreven. Ik ben benieuwd of ons hoofdkwartier er iets mee kan doen.

Er is in die 150 jaar bij Mill Hill veel veranderd. Vroeger waren we een groep blanke priesters uit Noord-Europa die, geholpen door broeders, probeerden de mensen in arme heidenlanden uit hun narigheid te verlossen door het vestigen van een behulpzame Kerk. Nu zijn we een groep van mensen uit Noord-Europa, Afrika, India, Maleisië en de Filippijnen die, geïnspireerd door het evangelie, proberen tezamen een betere samenleving op te bouwen met behulp van talenten, die in ieders eigen cultuur besloten liggen. Ik heb dan ook voorgesteld dat ze voor de viering in Kenia een aantal sprekers zouden uitnodigen: een Afrikaan die uitlegt wat Afrika te bieden heeft aan de rest van de wereld, en zo ook mensen uit India, het Verre Oosten, de Filippijnen en Zuid Amerika, die komen uitleggen wat hun eigen cultuur te bieden heeft aan de andere werelddelen. Ik wacht af.

Niet alleen Mill Hill verandert, ook Pandipieri en KUAP. Hier zijn een paar veranderingen. In de buurt die Pandipieri Bala heet hebben we vroeger een gebouw neergezet, waar gerehabiliteerde straatjongens in konden wonen, om samen aannemerswerk uit te voeren. Een paar jaar heeft dat goed gelopen, maar toen verwelkte het; en het gebouw werd danig gevandaliseerd. Het huis stond in een centrum, dat een tijd geleden werd overgedragen aan de nieuwe parochie in Nanga, onder pastoor Gerry Kraakman. In overleg met die parochie is het gebouw nu prachtig gerenoveerd en bestemd voor het programma van Kinder-Raad, met de nadruk op hulp aan

getraumatiseerde kinderen van 25 scholen in de buurt. Vroeger was dit programma gevestigd in Magadi Centrum. Onlangs heeft de aartsbisschop aangekondigd, dat Magadi een nieuwe parochie werd; het gebouw van de Kinder-Raad wordt dan pastorie. De nieuwe parochie heet de St. Jacobusparochie. Er is nog geen pastoor.

Een interessante ontwikkeling is er gaande in het OMA-project. Door dat project belonen wij immers gezinnen die AIDS-wezen adopteren, met een ziekenhuisverzekering. Ongeveer 300 gezinnen vallen onder dit plan (dat betekent 300 verzekeringspremies) en 600 weeskinderen. Al die mensen behoren tot 19 verschillende geloofsgemeenschappen. De verzekering is ons gunstig gezind: volgens de strikte regels komen alleen

biologische kinderen in aanmerking voor de uitkering; maar ze hebben al die jaren goedgevonden dat ook niet-biologische kinderen, dus geadopteerden,



hiervan konden profiteren. Zoals bekend is de premie laag: met inbegrip van het kantoorwerk (financiële administratie, inventaris, identiteitsbewijzen met foto, verwijzingspapieren, contacten met ziekenhuizen en doctoren en cliënten) plus gratis klinische behandeling voor de wezen bedraagt dat 50 Euro per gezin per jaar. Nu wil de regering de situatie veranderen: namelijk dat de wezen officieel geadopteerd moeten zijn. Op zich is dat natuurlijk een goed iets, want daardoor gaan ze later delen in de erfenis van de ouders, wat nu maar zeer de vraag is. Maar het betekent wel een stoot werk, want veel van die wezen hebben niet eens het vereiste geboortebewijs. En bovenal zijn daar de kosten: elke adoptie gaat 3000 shilling kosten, zeg maar 30 Euro. Met 600 wezen wordt dat een bedrag van 18.000 Euro. Aan de plus-kant staat dat we intussen goede contacten hebben gelegd met de geloofsgemeenschappen, zodat we die kunnen aanspreken voor bijdragen. Ook gaat het om een eenmalige uitgave. Een verder pluspunt, en wel het grootste, is dat de wettelijk positie van de wezen dan voorgoed veilig is.

Tot slot, met mij gaat het goed. De injectie in mijn ruggewervel werkt nog steeds gunstig na. Het weer is hier niet vervelend zoals vaak in Nederland. Ons bijbelgroepje van woensdag in Nyalenda gaat verder, zo ook mijn model-tekenlessen van vrijdagmorgen in Nyalenda en het sjoelen op zondagavond in Nyalenda. En daar tussendoor lees en schrijf ik. En denk aan velen van jullie.

Met de beste wensen voor de komende feestdagen,

Hans

Een jaar van scharniermomenten



Thijs Caspers (voorzitter)

Een bijzonder rijk gevuld jaar loopt op z'n eind. Zo stonden we stil bij het 35 jarig bestaan van Pandipieri en bij Hans' 60 jarig priesterfeest. Zowel in Nederland als in Kenia zijn deze momenten niet onopgemerkt voorbij gegaan. Er is uitgebreid aandacht aan besteed tijdens een viering en receptie in de Lambertusbasiliek te Hengelo (Hans' oude parochie) en op de jaarlijkse Vriendendag in Oosterbeek. Dankbare momenten, waarin de betrokkenheid van vele vrienden zeer tastbaar voelbaar was.

Bijzonder was ook het bezoek van vijftientig vrienden aan Pandipieri/KUAP in Kisumu, afgelopen zomer. Natuurlijk genoten wij daar enorm van de feestelijke momenten. Maar minstens zo belangrijk was het, om mee te draaien in de verschillende programma's en om gedurende twee weken met de projectwerkers en de mensen uit de parochie het dagelijkse leven 'mee te leven'. Met dit bezoek voegden we een extra dimensie toe aan onze vriendschapsband. Het ontmoeten van de vele mensen 'achter de projecten' zorgde immers voor een geheel andere vorm van contact. Met het oog op de toekomst zijn er dan ook heel waardevolle lijntjes gelegd. Zo weten de besturen elkaar nu bijvoorbeeld gemakkelijker te vinden dan voorheen.



Kortom, het was een jaar gekleurd door bijzondere momenten, waarin hard gewerkt is aan de fundering voor de toekomst.

Bestuurswijzigingen



Onze stichting is volop in beweging. Dank voor jarenlange inzet en betrokkenheid gaat daarbij hand in hand met het verwelkomen van nieuwe ideeën en engagement.

Zo hebben we onlangs afscheid genomen van Eugène Burgman als bestuurslid. Vanaf het prille begin was Eugène een stuwende kracht in het bestuur. Hij heeft daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan waar wij nu staan als stichting. Naast zijn bestuursfunctie heeft Eugène ook jarenlang zorggedragen voor de Vriendenbrief. Een taak die hij met zijn vertrek

tevens doorgeeft.

Gedurende de tijd dat Eugène bestuurslid was zorgde Lidy tijdens vergaderingen onvermoeibaar voor de inwendige mens. Dit feit mag zeker niet onvermeld blijven. Namens de stichting wil ik Eugène en Lidy dan ook hartelijk danken voor het vele belangrijke werk dat zij verzet hebben!

Naast het nemen van afscheid is het ook een tijd van nieuw begin. Het bestuur is dan ook zeer verheugd met het toetreden van Kirsten van den Berg. Zij zal zich de komende jaren onder meer gaan bezighouden met het stroomlijnen van de communicatie rondom onze stichting. Wij zijn ervan overtuigd dat haar talenten en kwaliteiten van grote waarde zijn voor een vruchtbare toekomst. Hartelijk welkom dus, Kirsten!

Thijs Caspers (voorzitter)

Vaarwelkom...



Eugène Burgman

Na vele jaren met veel plezier te hebben gefunctioneerd als eindredacteur van de Pandipieri Vriendenbrief, is voor mij de tijd gekomen om te stoppen en die functie over te dragen aan Paul Gubbels.

Mijn archief raadplegend zag ik, dat onze moeder Burgman eigenlijk de eerste eindredacteur was: in januari 1979 begon zij met de verspreiding van Hans z'n brieven.

De Vriendenbrief in zijn huidige vorm ontstond in april 2003, na de oprichting van de stichting Vrienden van Pandipieri; Wim van Bergen werd de eindredacteur.

Met de Paasbrief van 2004 nam Margriet van der Horst dat stokje van hem over.

De Paasbrief van 2007 was mijn eerste exemplaar, deze Kerstbrief van 2013 is dus mijn laatste Vriendenbrief. Graag wil ik iedereen bedanken, die al die jaren heeft bijgedragen aan de totstandkoming van 'mijn' 21 Vriendenbrieven (inclusief de Engelse en Duitse versie zelfs 63 stuks!).

Op mijn beurt geef ik het stokje vol vertrouwen over aan Paul Gubbels. Ongetwijfeld zal hij zorgen voor nieuwe impulsen.

Paul, alle succes toegewenst!



Leg je schenking gratis vast!



Martijn Knottnerus, penningmeester

In de Paasbrief heb ik ook al een stukje geschreven, over hoe het schenken aan KUAP Pandipieri ook jezelf gelukkiger kan maken. Bedankt voor jullie reacties, tips en De reeds opgestelde notariële aktes!

Hier een korte update. Het is mogelijk om de notariële akte GRATIS vast te leggen op de website www.schenken.nl. Voer op die site in het veld "zoek naar goede doelen" Mill Hill in. Ook kan je in diezelfde notariële akte andere goede doelen vastleggen die je vaak toch al jarenlang steunde (zolang ze maar ANBI geregistreerd zijn). Vervolgens krijg je de akte kosteloos thuisgestuurd.

Wel blijft gelden, dat je je voor vijf jaar vastlegt aan de te schenken bedragen die je opgeeft in de akte. (Natuurlijk zijn er een aantal gevallen dat de vijf jaar niet volgemaakt hoeft te worden, b.v. wegens werkloosheid, overlijden, ziekte etc.). Het maakt verder niet uit op welk moment gedurende het jaar je de schenking doet, of dat je het totale jaarbedrag uitsmeert door in termijnen te schenken.

Verder wordt het vanaf 1 januari aanstaande nog gemakkelijker om te schenken: er is dan namelijk helemaal geen notariële akte meer nodig: de schenkingen kunnen dan vastgelegd worden in een schenkingsovereenkomst. Via de website van de belastingdienst is een model-schenkingsovereenkomst te downloaden vanaf begin 2014. Er zijn onder andere een aantal gegevens van onze stichting nodig, die ingevuld moeten worden op de overeenkomst. Hiervoor zal ik zorgen.



Vraag: Waarom mijn schenking vastleggen in een notariële akte (en vanaf 1 januari in een schenkingsovereenkomst) en niet gewoon mijn jaarlijkse donatie doen aan KUAP, zoals ik dat altijd al deed?

- Het drempelbedrag waar je normaal gesproken bovenuit moet komen geldt niet. Ook geldt de regel niet, dat je maar maximaal 10% af mag trekken. Dit betekent dat je, afhankelijk van je leeftijd en inkomen, jaarlijks tussen de **16% en 52%** van de gift terug ontvangt van de belastingdienst. Een rekenvoorbeeld: je valt in tarief inkomstenbelasting van 42%. Je geeft bruto €259 per jaar, de schenking kost je dan netto slechts €150;

- Door dat (grote) belastingvoordeel, kan je besluiten om je donatie aan KUAP Pandipieri te verhogen. Bijv. zelf 50% van de besparing houden en 50% van de besparing extra schenken;
- Vanwege de minimale looptijd van vijf jaar is het voor KUAP Pandipieri erg prettig, want zo weten ze dat ze voor die periode verzekerd zijn van inkomsten.

Vraag: Wachten tot 1 januari om het dan vast te leggen in een schenkingsovereenkomst of het nu al vastleggen op www.schenken.nl ?

Als je dit jaar al een bedrag hebt gedoneerd aan KUAP Pandipieri, dan kan het gunstiger zijn om toch nog dit jaar gratis de notariële akte op te stellen. Let op, als je alleen aan de Vrienden van Pandipieri schenkt, dan moet de jaarlijkse donatie minimaal €400 bedragen via www.schenken.nl. Als je online 1 of meerdere andere fondsen (bijv. WNF, Greenpeace of Amnesty) toevoegt op de notariële akte, dan vervalt die minimale bijdrage van €400 alweer. Je ziet dan dat je voor beide instellingen, minimaal €100 moet schenken per jaar. Dit heeft te maken met de kosten die stichtingen en verenigingen moeten maken om de notariële akte op te stellen.

Als je nog vragen hebt, dan hoor ik dat graag. Je kunt me bereiken op mijn e-mail adres: martijnknottnerus@gmail.com.

Viering jubileum Hans in Hengelo



Marie-José Burgman, secretaris

Op zondag 18 augustus vond in de Lambertusbasiliek in Hengelo de herdenking plaats van het feit, dat Hans hier zijn eerste plechtige H. Mis opdroeg op 19 juli 1953.

De parochie had alle moeite gedaan: er was een speciaal misboekje gemaakt, met oude en nieuwe foto's (er zijn nog exemplaren over; vraag er naar bij ons secretariaat, evenals naar de tekst van de preek van Hans). De Cantorij St. Lambertus zong o.l.v. Louis ten Vregelaar de prachtige Missa Brevis van Palestrina, die Hans zelf destijds als koorknaapje ook vaak had meegezongen. Het contrast met de vieringen in Kisumu kon niet groter zijn; zo heeft iedere cultuur z'n eigen expressie.

Aansluitend werd Hans door de parochie



in het Parochiehuis een zeer goed verzorgde receptie aangeboden, waar heel veel familie, vrienden en bekenden op af kwamen. Er was een gezellige sfeer; met geweldige livemuziek, foto's, films en enthousiaste verhalen fris van de lever door recente Kenia-gangers.

Allen die hebben bijgedragen aan het welslagen van deze dag nogmaals heel hartelijk dank!

Uitzending gemist?

In de TV-serie "Geloofsgesprek" van Leo Fijen was Hans te gast op zondag 13 oktober 2013 via Ned. 2, van 10.10 - 10.30 uur. Deze uitzending werd zeer de moeite waard gevonden, gezien de vele positieve reacties!

Mocht u de uitzending hebben gemist of wilt u 'm nogmaals bekijken, dan kan dat op diverse manieren:

- Het snelst gaat het als u klikt (+Ctrl) op deze regel:

<http://geloofsgesprek.rkk.nl/seizoenen/2013/afleveringen/13-10-2013/default.aspx>

- Ook kunt u gaan Googlen, door in te typen "Geloofsgesprek Hans Burgman".
- Tenslotte kunt u het ook via de website www.uitzendinggemist.nl opzoeken.

Succes gewenst!

Terugblik Vriendendag in Oosterbeek

Op 24 augustus vond de jaarlijkse Vriendendag in Oosterbeek plaats, met als thema 'Verbondenheid', extra actueel na het recente bezoek aan de projecten in Kisumu! Onze werkgroep had de ontvangstruimte net als andere jaren weer sfeervol aangekleed; in de gang was ruimte voor panelen met foto's en kunstwerken van de Art School. Met de



viering in Hengelo net achter de rug was de opkomst opnieuw verrassend hoog; er was een flinke afvaardiging van onze vrienden uit Kerzell en Bergeijk en verder uit allerlei plaatsen in Nederland. De misviering had dit jaar een ander karakter: Martijn had koorleden uit Nijmegen enthousiast weten te maken voor een muzikale inbreng, die in zeer goede aarde viel. Thijs hield een indrukwekkende preek (tekst op aanvraag beschikbaar) en Hans als celebrant zorgde voor een fijne ontspannen sfeer.

Het weer en de leiding van het Mill Hill huis werkten optimaal mee, waardoor de keuken van 'The African Pot' op het binnenplein heerlijke Keniaanse gerechten kon voorbereiden, die gretig aftrek vonden. Mensen troffen elkaar binnen en buiten, wat heel gezellig was. Intussen konden er publicaties van Hans worden aangeschaft en ook kaarten en kunstwerken van de Art School. Voor geïnteresseerden: neem contact op met het secretariaat.

Jaap kon melden dat voor de sponsorloop in Kisumu bijna € 10.000 is toegezegd, werkelijk een geweldig cadeau aan het jubilerende Pandipieri!

Hans hield opnieuw een inspirerend verhaal, aangevuld door ervaringen van enthousiaste Kenia-reizigers, die het allemaal met eigen ogen hebben kunnen zien.

Voor mensen die de films van Eugène en Silvester willen bekijken/bestellen verwijzen we naar de informatie op de vernieuwde website www.pandipieri.nl.

Al met al kunnen we weer terugkijken op een bijzonder geslaagde Vriendendag, waar aan het thema werkelijk recht werd gedaan. Allemaal, organisatoren en bezoekers, heel veel dank voor alle medewerking, belangeloze inzet, enthousiasme en levendige belangstelling. Laten we proberen die verbondenheid met elkaar blijvend gestalte te geven!

Marie-José Burgman

Bezoek onze geheel vernieuwde website!



Kirsten van den Berg

Wij, de Vrienden van Pandipieri, hebben onze website geheel vernieuwd! Ook de naam is nieuw en luidt nu www.pandipieri.nl. Met de site laten we zien waar wij voor staan en hoe we KUAP Pandipieri ondersteunen. We willen iedereen van harte uitnodigen een kijkje te komen nemen.

De website geeft onder meer een overzicht van de verschillende projecten, vriendenbrieven, wenskaarten die u kunt bestellen en bevat links naar de websites in Kisumu van KUAP Pandipieri en van de Art School.

Mist u nog iets op de site of heeft u tips, dan horen we dat graag! Mail kunt u sturen naar ons nieuwe, algemene e-mailadres: info@pandipieri.nl. Hier kunt u natuurlijk ook met al uw andere vragen/opmerkingen voor het bestuur van onze stichting terecht.

Nog een nieuwtje: KUAP Pandipieri zit op Facebook! Sinds kort heeft KUAP Pandipieri in Kisumu een eigen Facebook pagina. Hierop worden regelmatig berichten gepost over de projecten en de mensen waar Pandipieri om draait. Zo blijft u direct op de hoogte van alles wat er bij onze vrienden in Kisumu gebeurt. Zeer de moeite waard. De Facebook pagina is te vinden onder de eigen naam, KUAP Pandipieri.



Wat Afrika mij geleerd heeft:



Hans Burgman

Als je ergens komt, zeg dan eerst de mensen goedendag.
Een gesprek moet beginnen met een groet: val nooit met de deur in huis.

Bij het groeten hoeft men niet te gaan staan.

Binnenshuis mag men best hoed of pet op houden.

Een bezoeker is altijd welkom, ook al is hij abnormaal, of dronken.

Iemand die zit te eten moet men niet begroeten, althans geen hand geven.

Een bezoeker moet je altijd iets te eten of te drinken voorzetten zonder te vragen.

Een ontmoeting moet altijd genoeglijk zijn, je mag iemand niet in zijn hemd zetten.

Dingen geef je met twee handen; bij groeten hou je met de linkerhand je rechterarm vast.

Je moet altijd je handen wassen voor het eten.

Je moet kinderen leren hoe ze mensen moeten begroeten.

Kinderen mogen overal bij zijn, aan alles meedoen.

Afscheid nemen doe je buiten de buitendeur, niet in het huis.

Je moet iemand in het openbaar nooit op agressieve toon toespreken.

Je moet in het openbaar nooit kwaad zijn.

Bij een bijeenkomst hoort vaak zang en dans, en daar doet iedereen aan mee.

Ook bij droeve gebeurtenissen passen zang en dans.

Wachten is niet erg: er zijn altijd dingen of mensen om naar te kijken of mee te praten.

Een wereld zonder God is maar niks.

God is geen bedreiging.

Zonder God verlies ik mijn vleugels.

God snapt ons wel, Hij mag ons wel.

"Heer ontferm u over ons" betekent: "Heer, pak ons niet te hard aan."

God ziet ons graag dansen, houdt zelf ook van dansen.

Je moet altijd bidden voor het eten en het drinken, uit dankbaarheid.

Als je preekt moet je de mensen laten lachen, over zichzelf en over God.

Jezus liet de mensen lachen.

Jezus wil ook graag dat er in de kerk gelachen wordt.

Jezus had een scherp gevoel voor humor, en dat is uit het evangelie weggezuiverd.



Wanneer je onrecht aangedaan wordt, raak niet van je stuk: werk rustig verder.
Als je iemand het bloed onder de nagels uithaalt moet je je niet verbazen als hij je vergiftigt.

Wat je zegt hoeft niet helemaal waar te zijn, maar wel leuk.

Stel geen dubbele vragen; kook de antwoorden niet voor.

Iets beloven verplicht tot niets: het wil eigenlijk zeggen: ik mag jou wel.

Gebruik het woord "nee" zelden of nooit; zeg liever: "nog niet".

Bij Afrikanen draait alles om ONTMOETING;

bij Europeanen draait alles om CONTROLE.

Even bijpraten met Bergeijk



Marijke Schoenmakers

Het bezoek aan Kisumu van Mart v.d. Vorst en Anne Boomers, tijdens de festiviteiten rondom Hans, heeft ons weer veel informatie, waardevolle contacten en mooie foto's opgeleverd. Zowel in onze maandelijkse vergadering als op de Afrika-dag in september kwam dit uitstekend van pas. Bergeijk kwam weer uitlopen om vol belangstelling de activiteiten van onze en enkele andere Afrikaanse projecten, te bezoeken. De preek van Hans in de eucharistieviering, waarin hij een optimistische kijk op Afrika en de Pandipieri-projecten liet horen en aangaf wat hij van de Afrikaanse levensstijl had geleerd, werd erg gewaardeerd. Ons Bergeijkse koor 'Kloos' had voor deze gelegenheid originele Afrikaanse gezangen ingestudeerd. Met grote bewondering luisterden we naar de uit het hoofd geleerde vreemde teksten en ritmische melodieën uit Bergeijkse kelen. Een daverend applaus voor hen en alle medewerkers aan deze inspirerende viering was het resultaat.

De basisschool St. Jozef, die wij driemaal per jaar bezoeken, is dit schooljaar een fusie aangegaan en heet voortaan 'de Zonnesteen'. Wij vinden dat deze naam ook symbolisch is voor hun warme belangstelling voor het zonnige Kisumu. Op 31 oktober hebben we met ons werkgroepje (Anne, Cas, Theo en ondergetekende), het thema 'School hier en daar' aangeboden. Aan de hand van video- en fotomateriaal, ter beschikking gesteld door diverse Kisumu-gangers, hebben de kinderen vergeleken wat hetzelfde is en wat heel anders is in Kisumu.



Er werden ons vele vragen gesteld en het verraste ons wat er nog onthouden was van onze vorige bezoeken. Anne liet in de groepen 8 opschrijven welke verschillen en overeenkomsten ze zelf wisten. Na het bekijken van het filmpje werd de lijst aangevuld. Theo vertelde in groep 6 en 7, met behulp van de globe, over de ligging van Kisumu ten opzichte van Bergeijk en de evenaar. Cas had de pech dat de apparatuur voor de film bij groep 4 en 5 niet werkte, maar hij wist het hele lesuur de kinderen te boeien met zijn verhalen. Ik koos er voor om de kleuters in de groepen 1, 2 en 3 het Bergeijk-Kisumu logo uit te leggen. De onderlinge vriendschap, gesymboliseerd in de letter K werd begrepen en vond instemming. Met kroonkurken werden de letters van het logo gelegd, zoals ze dat op het filmpje de kindjes in Kisumu zagen doen. We besloten ons bezoek met het Jambo lied, dat uit volle borst met de cd werd meegezongen.

Hè, hè, wat waren wij, gemiddeld 70-jarigen, moe na zo'n ochtend. Maar ook voldaan en blij met het resultaat. Als we op straat herkend worden, worden we begroet met: 'Hallo Kisumu!' Ja hoor, *BergeijkKisumu* leeft in Bergeijk!
Een goede kersttijd gewenst!

Bericht uit Kerzell



Barbara Reith

Ons jaarlijkse Hoffest was opnieuw een groot succes! Deze keer geen exotische gasten uit Kisumu zoals in eerdere jaren. Maar we hadden wel een primeur: op ons kerkplein werd een herinneringsboom geplant (zie foto), die de jarenlange band met Kisumu symboliseert, net als onze herinneringsboom, die in juli is geplant in Pandipieri.



Nu gaan we ons opmaken voor de jaarlijkse kerstboomverkoop op zaterdag 14 december!

Jaarrekening 2012

Voorwoord van de voorzitter

Namens het bestuur van de Stichting Vrienden van Pandipieri heb ik hierbij het genoegen u voor de vierde keer de jaarrekening te presenteren, nu over het boekjaar 2012. De cijfers zijn, waar nodig geacht, van een korte toelichting voorzien.

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om u te bedanken voor uw gulle donaties!

Thijs Caspers

Balans per 31 december 2012:

ACTIVA	31-12-2011	31-12-2012
Mill Hill Oosterbeek Bank	€ 22,980	€ 44,731
Triodos Bank	€ 1,725	€ 2,460
Totaal Bank Rekeningen	€ 24,705	€ 47,191
Totaal ACTIVA	€ 24,705	€ 47,191
PASSIVA	31-12-2011	31-12-2012
Nog te betalen projectgelden	€ 22,885	€ 44,731
Vermogen Stichting	€ 1,820	€ 2,460
Totaal PASSIVA	€ 24,705	€ 47,191

Toelichting Balans:

De boekhouding van de stichting heeft voornamelijk betrekking op de rekeningen (ABN AMRO + ING) bij de missionarissen van Mill Hill in Oosterbeek. Daarnaast heeft de Stichting Vrienden van Pandipieri een Triodos bankrekening. Deze wordt voornamelijk gebruikt voor de administratie van de stichting (o.a. het afwikkelen van de kosten van de Vriendenbrief, website etc.).

Zoals u kunt zien, staat er onder vermelding van 'Nog te betalen Projectgelden' op de passiva zijde van de balans, op 31 december 2011 nog een bedrag van € 22.885 open, bestemd voor het noodfonds.

Door het bestuur is de keuze gemaakt om het geld op dat moment niet over te maken. Dit omdat het bestuur onvoldoende inzage had in de financiën van KUAP Pandipieri in Kisumu. Om die reden is accountant Erick Achola ingeroepen en betaald door het bestuur van de Stichting Vrienden van Pandipieri om financieel onderzoek te doen en om de ontbrekende jaarrekeningen voor de jaren 2009 t/m 2012 op te stellen (die vervolgens door een externe accountant geaudit en getekend zijn). In de tussentijd is Erick Achola in dienst getreden als Financial Officer van KUAP Pandipieri en functioneert naar volle tevredenheid, mede met behulp van een door hem nieuw opgezet financieel/administratief systeem binnen KUAP Pandipieri.

Midden september 2012 is het openstaande bedrag t.b.v. het noodfonds alsnog overgemaakt aan KUAP Pandipieri. Dit nadat de jaarrekeningen naar ons zijn toegestuurd, gecheckt en goedbevonden.

KUAP Pandipieri heeft besloten om het geld in te zetten om de Pandipieri bank (microkrediet) te sluiten. Dit omdat een nu benodigde vergunning niet aanwezig was en er al een aantal keren een (dreiging tot een) bank run was geweest. De bank is nu gesloten, maar enkele rekeninghouders hebben nog een vordering uitstaan.

Eind 2012 stond er wederom een saldo van “nog te betalen projectgelden” open op 31 december, dit maal € 44.731. Vanaf de rekeningen van de missionarissen van Mill Hill worden in de regel, in de eerste week van de nieuwe maand de ontvangsten van de vorige maand, afgerond naar beneden (op honderd euro), naar Kenia overgemaakt. Dit betekent dat de projectgelden die in december 2012 gedoneerd zijn, pas in januari 2013 overgemaakt zijn. Dit geld is midden januari 2013 in twee tranches naar Kenia overgemaakt. Het resterende vermogen van de stichting bedraagt € 2.460.

Inkomsten en uitgaven 2012:

Hierna presenteren we de inkomsten en uitgaven voor de jaren 2011 en 2012. Daar zul je zien dat de inkomsten in Nederland met afgerond 7% afgenomen zijn, van € 55.091 naar €51.037. Om een verdere opsplitsing te geven in de Nederlandse vrienden hebben we Bergeijk in 2012 voor het eerst apart aangegeven. Vorig jaar zat Bergeijk nog in het bedrag voor de Nederlandse vrienden. De Duitse vrienden (Kerzell) hebben € 20.000 gegeven, in plaats van € 30.000 in 2011. De stichting Heijmerink Reith heeft in het verleden KUAP Pandiperi gesteund en is nu weer terug van weggeweest. Ze hebben € 10.000 gegeven ten behoeve van de Girls Domestic school. Verder hebben ze zich hiervoor voor twee achtereenvolgende jaren vastgelegd. De verkoop van kaarten, canvasprints en schilderijen heeft in 2012 wat minder opgebracht dan het recordbedrag in 2011, daarentegen heeft de Vriendendag van 2012 weer meer opgebracht. In 2012 zijn geen bedragen van externe donoren binnengekomen. In totaal zijn de inkomsten in 2012 met afgerond 14% gedaald ten opzichte van 2011. Als gevolg hiervan zijn de bijdragen aan de projecten afgenomen van € 93.288 in 2011 naar € 79.660, wat ook een daling van zo'n 14% inhoudt.

Inkomsten	2011	2012
NL Vrienden - Oosterbeek	55,091.00	42,167.89
Bergeijk (zat in NL vrienden in 2011)	-	8,869.00
Duitse vrienden	30,000.00	20,000.00
Stichting Heijmerink Reith	-	10,000.00
Verkoop kaarten/ canvasprints / schilderijen	1,199.00	888.50
Vriendendag	315.00	471.29
Donoren	9,000.00	-
Totaal 01 Donaties	95,605.00	82,396.68
Totaal 02 Rente	-	-
Totaal Inkomsten	95,605.00	82,396.68
Uitgaven	2011	2012
Carpentry	50.00	120.00
OMA / Aids Orphans	8,710.00	20,123.15
KUAP Algemeen	215.00	9,861.44
KUAP Art School	300.00	524,50
KUAP Girls Domestic	5,000.00	15,350.00
KUAP Streetchildren	20,315.00	20,983.46

KUAP Non-Formal School	3,750.00	2,025.00
KUAP Kleine Projecten	1,481.00	600.00
Noodfonds	50,419.00	2,620.00
Stg Medic Apeldoorn (OMA)	-	1,452.00
Hans Burgman	3,048.00	6,525.00
Totaal 11 Projecten	93,288.00	79,660.05
Totaal 12 Personele ondersteuning	672.00	-
Totaal 13 Bestuur	367.00	322.53
Totaal 14 Secretariaat	295.00	587.12
Totaal 15 Public Relations kosten	1,020.00	1076.35
Totaal 16 Bank	245.00	110.63
Totaal 12 t/m 16 Personeel en bestuur	2,599.00	2,096.63
Totaal Uitgaven	95,887.00	81,756.68
Saldo: negatief 2011 / positief 2012	(281.00)	640.00
Totaal 20 Eindejaarssaldo	(281.00)	640.00

Enkele posten verdienen enige uitleg:

01 Donaties

De inkomsten zijn naar herkomst ingedeeld. Daarbij dient opgemerkt te worden dat de winst uit de verkoop van kaarten bestemd is voor de Kunstacademie.

10 Projecten

De donateurs vermelden veelal (al of niet aan Hans Burgman) voor welk project zij hun bijdrage beschikbaar stellen. Doen zij dat niet dan wordt die donatie door Hans aangemerkt als "naar eigen inzicht" te besteden aan een project naar keuze door KUAP Pandipieri. Daar waar de nood het hoogste is.

12 t/m 16 Personeel en bestuur

De bedragen zijn o.a. uitgegeven aan het maken en verspreiden van de Vriendenbrief, die drie keer per jaar wordt verspreid. Daarnaast valt te denken aan andere onkosten als een internetpagina, bankkosten etc. Zowel de bestuursleden van de stichting Vrienden van Pandipieri als alle commissieleden zijn onbetaalde vrijwilligers.

20 Eindejaarssaldo

Er is een positief eindejaarssaldo ontstaan op 31-12-2012:

- Een bedrag, opgehaald door de verkoop van kaarten, canvasprints en schilderijen t.b.v. de Art School in 2012, was nog niet overgemaakt op 31-12-2012. Dit bedrag is aan de Art School overgemaakt in januari 2013;
- Een aantal kleine bedragen t.b.v. onkosten die het bestuur heeft gemaakt, die betrekking hebben op het boekjaar 2012 zijn betaald in januari 2013.

Ook ik maak graag van de gelegenheid gebruik om u te bedanken voor uw gulle donaties!

Met vriendelijke groeten, namens het bestuur,

Martijn Knottnerus, penningmeester

Colofon

Eindredactie: Eugène Burgman

Redactie en overige medewerkers: Hans Burgman, Kirsten van den Berg, Marie-José Burgman, Barbara Reith, Marijke Schoenmakers, Thijs Caspers, Martijn Knottnerus.

Redactie-adres: Eugène Burgman, van Egmondlaan 7, 5583 VA Waalre, tel.: 040-2213102;

e-mail: eburgman@kpnplanet.nl of info@pandipieri.nl

Secretariaat: Marie-José Burgman, Wolbertusstraat 11, 7478AM Diepenheim, tel.: 0547388276; email: pandivrienden@gmail.com of info@pandipieri.nl

Onze website: www.pandipieri.nl,

Kisumu-websites: www.pandipieri.org (algemeen), www.wakonyu.org (OMA-project) en www.mwanzart.weebly.com (Art School).

Adres Hans Burgman: Mill Hill House, P.O. Box 2011, 40100 Kisumu, Kenia.

tel.: 00254.723.344.553; e-mail: hburgman@millhilllear.com

Bijdragen: ING-bank, rekeningnummer 1066957, of ABN-AMRO, rekeningnummer 40.02.36311 t.n.v. Missieprocuur Mill Hill, Oosterbeek.

s.v.p. vermelden: H. Burgman, plus de projectcode (bv. H. Burgman, KUAP 01).

Je kunt kiezen uit de volgende projectcodes:

KUAP 01 (=Algemeen, projectkeuze door 't KUAP-bestuur),

KUAP 02 (=Kunstacademie/Art School),

KUAP 11 (=Huishoudschool/Girls Domestic),

KUAP 16 (=Pandigraphics),

KUAP 34 (=Straatkinderen),

KUAP 39 (=Informele School),

C 1108 (= Borduur Atelier),

C 1560 (=OMA-project),

W 148 (=Hans Burgman).

-Ontvangt u de Vriendenbrief nog gewoon per post? Wij willen graag besparen op portokosten! Daarom: als u een computer hebt en gebruik maakt van internet, wilt u dan uw e-mailadres doorgeven aan het secretariaat?

-Gewijzigd adres of onjuist adres? Ook dan graag even melden aan ons!

Hartelijk dank bij voorbaat!